

Het land van Johan Maurits met Rio de Janeiro en facultatief Iguazu

Brazilië

12-daagse rondreis van 6 t/m 17 november 2016 o.l.v. drs. Oscar F. Hefting
Verlenging Iguazu van 16 t/m 19 november 2016

Met deze speciale reis treedt u in de voetsporen van Johan Maurits en kunt u ervan genieten hoe de Tempo dos Flamingos is opgegaan in de multiculturele Braziliaanse samenleving. De reis zou echter niet compleet zijn als we niet het magische Rio de Janeiro, gastheer van de Olympische Spelen in 2016, zouden bezoeken. Kortom, een ideale reis om een goede indruk van het mooie Brazilië te krijgen. Facultatief is een bezoek aan de watervallen van Iguazu.

1e dag – zondag 6 november

Amsterdam – Natal

Vertrek om ca. 12.30 uur per TAP-lijndienst van Amsterdam via Lissabon naar Natal waar we omstreeks 23.30 uur aankomen. We logeren twee nachten in het eerste klas aan zee gelegen Divi Divi Praia hotel.

2e dag – maandag 7 november

Natal

We worden gewekt door het ruisen van de oceaan en het gezang van de tropische vogels. Ondanks het feit dat Natal tegenwoordig vrij toeristisch is, valt er ook te genieten van een rijke historie. 's Morgens brengen we een bezoek aan Forte dos Reis Magos (Driekoningen Fort). Gebouwd door de Portugezen, werd het van 1633 tot 1654 door de Nederlanders omgedoopt in Kasteel Ceulen,



Kaart van Nederlands Brazilië van Johannes Blaeu, 1637

genoemd naar zijn veroveraar Matthias van Ceulen. In het historische centrum van Natal bezoeken we Museu Café Filho, dat gewijd is aan João Café Filho, die tussen 1954 en 1956 president was. In dit paleisachtige gebouw krijgen we inzicht in de recentere geschiedenis van Brazilië. 's Avonds diner in een lokaal restaurant.

3e dag – dinsdag 8 november

Natal - João Pessoa

's Ochtends reizen we per touringcar naar het zuidelijk gelegen João Pessoa, de hoofdstad van de deelstaat Paraíba. Tijdens de reis van ca. drie uur door de uitgestrekte suikerrietvelden zullen we natuurlijk stoppen voor een cafezinho in één van de vele kleine dorpjes. Na de lunchpauze in ons eerste klas hotel Verdegreen, waar we twee nachten logeren, gaan we naar het vlakbij gelegen Fortaleza de Santa Catarina in Cabedelo. Het van oorsprong Portugese fort werd door de Nederlanders in 1634 ingrijpend verbouwd. Nog steeds is de Hollandse poort, gebouwd met Hollandse gele steentjes, te zien. Ook liggen er in het bijbehorende museum resten van de Nederlandse materiële cultuur, zoals pijpensteeltjes en -kopjes, muntjes en keramiek.

4e dag – woensdag 9 november

João Pessoa

Vandaag verdiepen we ons in het oude João Pessoa, dat in de Nederlandse tijd 'Frederiksstad' werd genoemd. 's Morgens een bezoek aan het Centro Cultural São Francisco en het Convento de Santo Antônio. In de middag gaan we naar het Centro Histórico rondom Hotel Globo en 's avonds kijken we vanaf het Praia Jacaré, onder begeleiding van saxofoonmuziek, naar de zonsondergang.

5e dag – donderdag 10 november

Itamaracá

's Ochtends gaan we over de brug naar het eilandje Itamaracá, dat ca. anderhalf uur rijden zuidwaarts van João Pessoa ligt. We logeren drie nachten in hotel Orange Praia.

's Middags zal uw reisleader een presentatie verzorgen over Nederlands Brazilië (1630-1654) en het huidige onderzoek. Hierna brengen we een bezoek aan het, naast het hotel gelegen, oorspronkelijk Nederlandse, Forte Orange uit 1631. In de avond dineren we in restaurant Euzanira.

6e dag – vrijdag 11 november

Recife

Om ca. 08.30 uur vertrekken we naar het 50 kilometer zuidelijker gelegen Recife, de hoofdstad van de deelstaat Pernambuco. Ooit heette deze stad 'Mauritsstad', genoemd naar gouverneur Johan Maurits van Nassau Siegen. Er is nog een aantal opvallende overblijfselen uit de Nederlandse tijd te zien. We gaan eerst naar Forte Cinco Pontas (Fort met de vijf punten), het voormalige Fort Frederik Hendrik uit 1630. In het museum van de Synagoge maken we kennis met de verspreiding van het Nederlandse gedachtegoed in de vorm van godsdienstvrijheid. Na de lunchpauze kunnen we in Castelo Brennand een grote verzameling kunst en cultuur zien, waaronder vijftien schilderijen van Frans Post.

7e dag – zaterdag 12 november

Olinda

Olinda ligt op een heuvel enkele kilometers ten noorden van Recife. Oorspronkelijk was Olinda de Portugese hoofdstad van Pernambuco. De Ne-



Rio de Janeiro, foto O.F. Hefting

derlanders wilden hun stad echter dichterbij het water hebben en gebruikten de stenen van Olinda om het lager gelegen Recife te bouwen. Nog steeds straalt Olinda, met zijn vele kerken, pleinen en felgekleurde huizen, een Portugees koloniale sfeer uit. We zullen enkele kerken, waaronder Igreja da Sé, bezichtigen en lunchen op een terras met uitzicht over de miljoenenstad Recife. Via één van de oudste stadjes van Brazilië, Igarauçu, rijden we terug naar Itamaracá. 's Avonds diner in het hotel.

8e dag – zondag 13 november

Itamaracá - Rio de Janeiro

Na een rustige ochtend vliegen wij per binnenlandse lijndienst naar Rio de Janeiro, waar we drie nachten verblijven in het aan zee gelegen hotel Astoria Palace.

9e dag – maandag 14 november

Rio de Janeiro

In de ochtend bezoeken we het Museu Forte de

Copacabana. Met name de strategische ligging van het fort, in het midden van de baai van Rio, is de moeite waard. Met een tandradtreintje gaan we in de middag de Corcovadoberg op. Vanaf deze berg, met het bekende Christusbeeld, hebben we een fantastisch uitzicht over Rio. Diner in een lokaal restaurant.

10e dag – dinsdag 15 november

Petropolis

Per touringcar reizen we naar Petropolis, ofwel de stad van Dom Pedro I, de eerste keizer van het land, die regeerde tussen 1822 en 1831. Dit bergstadje, op ca. 80 kilometer van Rio, was de zomerresidentie van de Braziliaanse keizers in de 19e eeuw. Door het Palácio Cristal en het Museu Imperial krijgt u een indruk van de grandeur van deze vroegere keizerlijke stad. De tentoongestelde keizerlijke kroon heeft maar liefst 639 diamanten en 77 parels.

11e dag – woensdag 16 november

Rio de Janeiro

De ochtend is vrij om inkopen te doen en te genieten van echte Braziliaanse koffie. Voordat we naar het vliegveld vertrekken, bezoeken we de Pão de Açúcar (Suikerbroodberg) op vierhonderd meter hoogte voor een betoverend uitzicht over de baai van Rio de Janeiro.

Aan het eind van de middag gaan we inchecken voor de terugvlucht per TAP-lijndienst, via Lissabon naar Amsterdam.

12e dag – donderdag 17 november

Aankomst om 11.00 uur.

Verlenging Iguauçu

11e dag – woensdag 16 november

Foz de Iguauçu

In de loop van de dag begint een binnenlandse vlucht naar de beroemdste watervallen van Zuid Amerika, Foz de Iguauçu. We logeren er twee nachten in het wat oudere, maar gezellige parkhotel Carima. U krijgt vandaag al een eerste indruk van de watervallen.

12e dag – donderdag 17 november

Foz de Iguauçu

Na een tropisch ontbijt vertrekken we naar het Parque Nacional do Iguauçu, om vandaar per dubbeldekker naar de watervallen te gaan op de grens met Argentinië. Het water valt met een donderend geraas over een breedte van vier kilometer in een diepte van tachtig meter. We nemen ruim de tijd om dit wonder te aanschouwen. In de middag bestaat de mogelijkheid de waterkrachtcentrale Itaipu te bekijken.

13e dag – vrijdag 18 november

Terugreis via Rio de Janeiro en Lissabon.

14e dag – zaterdag 19 november

Aankomst Amsterdam om 11.00 uur.



Iguauçu

REISGEGEVENS

Reissom

€ 3.445,- per persoon

Verlenging Iguauçu

€ 785,-

Toeslag 1-persoonskamer

€ 495,-

Verlenging Iguauçu

€ 75,-

Inbegrepen

- ontbijten en diners
- luchthavenbelastingen € 97,- per persoon

Reisleiding

Drs. Oscar F. Hefting



Recife gezien van Olinda, Gilles Peeters, ca. 1640, foto RKD